

Wilma HUGO VERKLEY
EEN LEVEN GELEDEN

Het leven van Wilma (1962) is een leven van verdriet. Haar hele jeugd wordt ze vrijwel dagelijks misbruikt door haar vader, broers en bekenden van de familie. Later misbruikt haar eerste man Wilma ook. Als Wilma erachter komt dat hij ook aan hun drie kinderen zit, stort haar wereld in. Ze grijpt naar de drugs en om de heroïne en cocaïne te kunnen betalen, gaat ze de prostitutie in. Na vijf jaar raakt ze opnieuw zwanger en weet op eigen kracht af te kicken. Toch kan ze nooit echt afrekenen met haar verleden. Ze blijft een onbestemd gevoel houden, heeft het idee dat haar ouders niet zijn wie ze altijd zeiden te zijn. In 2012 wordt het Wilma allemaal te veel; ze raakt dakloos en gaat weer werken in de prostitutie. Om rustig te kunnen sterven, wil ze antwoord op de vraag wie nu toch haar moeder is. Misschien wel een zus, of toch de vrouw die altijd zei haar moeder te zijn?



www.hugoverkley.nl

Hugo Verkley (1985) is journalist en schrijver. Hij heeft interesse in mensen die totaal andere levens leiden dan hijzelf. *Wilma – Een leven geleden* is zijn derde non-fictieboek. Zijn vorige boek *Straatgeheimen*, won de Brave New Books prijs van 2014.

Over *Straatgeheimen*:

‘Straatgeheimen geeft daklozen een gezicht’ - *AD*

‘Een boek dat emoties losmaakt en aan het denken zet’ - *Jury Brave New Books prijs*

‘De verhalen ademen oprechte interesse. En dat is hartverwarmend’ - *Zanger en televisiemaker Joris Linssen*

Titel: Wilma - Een leven geleden

Pagina's: 128

Paperback

ISBN: 9789492261120

Prijs: € 17,95

